



In een ander licht



ONTMOETING - BEZINNING - VERDIEPING

Jaarthema: Als nieuw

ACTIVITEITENPROGRAMMA
SEIZOEN 2024-2025



Protestantse Gemeente
Heeg



In een ander licht

Enkele jaren geleden zette Stef Bos twaalf Bijbelse figuren 'in een ander licht', zoals de CD heet. Deze liedjes vormen het uitgangspunt voor de 30+-gespreksgroep. Ook het jaarthema 'Als nieuw' nodigt ons uit de dingen *in een ander licht* te beschouwen: het licht van Gods Koninkrijk.

Met dat doel, de dingen in een ander licht zien, staat er ook weer een jaarprogramma klaar. We kijken naar tradities zoals het Heilig Avondmaal en de muziek uit Iona. Maar luisteren ook naar de nieuwe inzichten van Bas Ragas of Stef Bos en zelfs die van 'gewone Sneekers' die een eigen psalm schreven. En niet in de laatste plaats zetten ook onze ontmoetingen soms de dingen in een ander licht. Welkom dus ook bij de koffieochtend en de Tsjerkefair.

Kortom, er staat weer een uitgebreid jaarprogramma klaar. En de Haghakerk is weer onze uitvalsbasis. Zien we u/jou snel?!

Kind

Kliederkerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen tussen de 3 en 10 jaar, en hun broertjes en zusjes natuurlijk! We spelen spelletjes, bouwen het decor of spelen een stukje na. Daarnaast zingen we liedjes en horen het Bijbelverhaal.

Spelenderwijs ontdekken we zo een verhaal over God en mensen.
Doe jij mee?



Wanneer

Zondag 9 maart
vanaf ca. 14.30 uur

Meer informatie:

Wietske Kuiper
ds. Annelieke Warnar

Waar:

Haghakerk

Voor wie:

Van 3-10 jaar
en broers en zussen

Kind

Kinderkerst

Terug van weg geweest: op dinsdag 24 december vieren we met de kinderen het Kinderkerstfeest. Een feestelijke dienst met, voor en door kinderen. Zo zorgt het jeugdkorps 'de Muziekmaatjes' voor mooie kerstmuziek.



Wist je trouwens dat we in de verbouwde kerk voor de lampen een speciale kerststand hebben? Kom ook en neem vooral ook vriendjes, vriendinnetjes, neven en nichten mee.



Wanneer

24 december
om 17.00 uur

Meer informatie:

ds. Annelieke Warnar
Hiltsje Bakker

Waar:

Haghakerk

Voor wie:

alle kinderen in
de basisschool-
leeftijd

Kind

Kinderkerk

Wist je dat... we sinds de verbouwing een aparte jeugdruimte in de kerk hebben? Boven kun je luisteren naar een Bijbelverhaal, een podcast luisteren over de Bijbel en heerlijk spelen, knutselen en bouwen. Voorlopig staat het in het Trijelûk aangekondigd wanneer we kinderkerk hebben, maar in de nabije toekomst hopen we ook spontaan te kunnen gaan starten.



Wanneer

Tijdens de kerkdienst

Meer informatie:

ds. Annelieke Warnar

Hiltsje Bakker

Riemke de Hoop

Petra de Vries

Waar:
Haghakerk

Voor wie:
alle kinderen in
de basisschool-
leeftijd

Kind

Escaperoom

Bevrijdingsdag: kun jij jezelf bevrijden uit de Haghakerk? De laatste vrije dag van de meivakantie, wordt de Haghakerk omgebouwd tot escaperoom. Kunnen jij en je vrienden op tijd ontsnappen? Een kleine hint: het heeft iets te maken met Pasen dat we kort daarvoor gevierd hebben.



Wanneer
Maandag 5 mei

Waar:
Haghakerk

Voor wie:
groep 6, 7 en 8 van
de basisschool

Meer informatie:
Riemke de Hoop
ds. Annelieke Warnar

Jeugd

Wanneer:
donderdag 17 oktober
om 19.30 uur

Jong vs. oud



Bindt de strijd aan met je ouders!
Kunnen zij zich in jouw wereld inleven? En hoe redt jij je in een minder digitale wereld? Op deze spelavond voor 12-14-jarigen en hun ouders, gaan jong en oud met elkaar de strijd aan. Wie wint de meeste punten?



S TIENERS

Waar:
Haghakerk

Voor wie:
12-14 jaar (of 11 en
op de middelbare school)

Meer informatie:
Klaas Attema
ds. Annelieke Warnar

Jeugd

Wanneer:
donderdag 30 januari
om 18.30 uur

Pizza-avond

Samen eten verbindt. Soms kom je beter tot een gesprek als je ondertussen bezig bent. Dus: we bakken pizza's en dan komt het gesprek vanzelf, net als de onderlinge verbondenheid. Wist je dat dat trouwens het kenmerk is van religie? Het woord betekent in het Latijn iets als 'verbondenheid'. Over wat ons bindt (en wat niet) kunnen we vast een mooi gesprek voeren!



Waar:
Nog niet
bekend

Voor wie:
12-14 jaar (of 11 en
op de middelbare school)

Meer informatie:
Riemke de Hoop
ds. Annelieke Warnar

SAMEN AAN DE TAFEL

VERDIEPING ROND DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Een verdiepingsavond waarbij we stilstaan bij het Heilig Avondmaal. Misschien wilt u wat meer weten over de verschillende vormen van vieren, of over de achtergrond van het vieren in een kring. Misschien vraag je je af waarom je het gedenken van Jezus' doodtoch 'vieren' kunt noemen. Let op: is nadrukkelijk géén discussieavond over het wel of niet in een kring vieren, dat komt t.z.t bij de evaluatie.

DATUM EN TIJD

Donderdag 10/10 om 19.30 uur

LOCATIE

Haghakerk, consistorie

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

ds. Annelieke Warnar

email: dswarnarvandenbergh@outlook.com

tel.nr.: 06-40503430



IN GODS NAAM

MUZIKALE VOORSTELLING VAN BAS RAGAS

Na een Rooms-katholieke jeugd herontdekte Bastiaan Ragas op latere leeftijd de verhalen uit de Bijbel. In de muzikale voorstelling In Gods naam neemt Ragas je mee in dit meest verkochte boek ter wereld. We gaan met een groep gemeenteleden in Franeker naar de voorstelling.

DATUM EN TIJD

Woensdag 13 oktober 2024 om 20.15 uur

LOCATIE

De Koornbeurs, Franeker

TICKETS

Voor wie nog zich nog niet gemeld had:
zelf tickets regelen via:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/evenementen/bas-ragas/>

VERVOER

We rijden zoveel mogelijk samen.

Afspraken worden t.z.t. gemaakt, dus graag even melden ds. Annelieke Warnar.





JEZUS WAAROM

BOEKBESPREKING BAS RAGAS

Over zijn ontdekkingsstocht rond de Bijbel schreef Bas Ragas ook een boek, getiteld 'Jezus waarom'. Een heel toegankelijk boek over wat de Bijbel nu eigenlijk is en waar het over gaat. Ook zonder bezoek aan de voorstelling zijn deze avonden goed te volgen. Het geeft echt nieuw zicht op het eeuwenoude boek waar we uit lezen. Van harte welkom!

DATA EN TIJD

Donderdag 28/11, 12/12, 9/1, 13/2, 13/3, 3/4
om 19.30 uur

LOCATIE

Haghakerk, consistorie

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

ds. Annelieke Warnar
email: dswarnarvandenbergh@outlook.com
tel.nr.: 06-40503430



ZING MEE

LIEDEREN UIT IONA

Net als vorig jaar: samen leren we enkele liederen uit de kloostergemeenschap Iona. Sommige van deze liederen staan in het liedboek en zijn al bekend, sommige zijn nog nieuw. Onder begeleiding van Jan-Willem Obbink oefenen we deze liederen. Aan het einde van de avond sluiten we af met een avondgebed in de stijl van Iona.

De avond gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen. Ook zonder aanmelden kun je natuurlijk aansluiten.

DATUM EN TIJD

31 januari 2024 om 19.30 uur

LOCATIE

Haghakerk

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Rinske de Jager

email: rinskedejager@kpnmail.nl

tel.nr.: 0515-442380

preken op antwoordapparaat





TSJERKEFAIR

VERDIEPING EN BEZINNING

Een dag van gezelligheid en ontmoeting voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom!

Voor de jeugd zijn er actieve eigentijdse spelletjes, maar ook komt er een kleurwedstrijd voor de jeugd. Er zijn de hele dag activiteiten van schminken tot blikgooien, maar ook het Draaiend Rad mag niet ontbreken, evenals raadspellen en loten verkoop.

Graag tot dan!

DATA EN TIJD

Zaterdag 1 maart van 10.00-17.00 uur

LOCATIE

Haghakerk

VOOR MEER INFORMATIE

Tsjerkefaircommissie: Riemke de Hoop,
Marianne de Haan, Coby Westra, Hiltse
Bakker



WANDEL MEE

MEDITATIEVE WANDELING

In de Veertigdagentijd maken we een meditatieve wandeling. De route is nog een verrassing en maken we t.z.t. bekend.

Tijdens de wandeling lopen we een gedeelte in stilte ter bezinning en meditatie. We willen deze middag afsluiten met een korte viering.

Vanwege het succes vorig jaar, organiseren we ook dit jaar de wandeling samen met de gemeente van Oosthem-Abbega-Folsgare.

DATUM EN TIJD

Zondag 30 maart 2025
tijd is nog niet bekend

LOCATIE

Nog niet bekend

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Reinschje Hiemstra
email: reinschje@gmail.com
tel.nr.: 06-12780111



**Protestantse Gemeente
Heeg**



M OMARI

NICHT G KOSCH

EINE GÖTTLICHE K

Drei Religionen

Zwei Männer.

Ein Kamel.



KIJK MEE

FILMAVOND: NICHT GANZ KOSCHER

Een Joods-orthodoxe gemeenschap in Egypte staat onder druk: er zijn nog negen mannen. Eén te weinig voor een minjan, het minimum dat nodig is voor een gebedsdienst. Pesach staat voor de deur. Ben, een orthodoxe Jood uit New York, wordt gevraagd te hulp te schieten. Hij reist met de Bedouine Adel, die op zoek is naar zijn kameel. Een film over tradities die botsen en mensen die elkaar vinden.

Een oecumenische activiteit met nagesprek.

DATUM EN TIJD

Woensdag 26 maart 2025
aanvang: 19.30 uur

LOCATIE

Haghakerk, kerkzaal

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

ds. Annelieke Warnar
email: dswarnarvandenbergh@outlook.com
tel.nr.: 06-40503430

SNEEKER PSALMIEN

MENSEN, BIJBEL EN KUNST

Een project van fotograaf Sjaak Verboom (Sneek): van mensen op straat tot de burgermeester, van atheïst tot priester. Zij staat op de foto met een eigen geschreven psalm, vaak met hartenkreten uit het diepst van de ziel.

Helaas werd het project tijdens de openstelling in Sneek beklad. Met de fotograaf vindt nog overleg plaats hoe, wanneer en waar we dit project kunnen bekijken en bespreken.

DATUM EN TIJD

nog niet bekend

LOCATIE

nog niet bekend

VOOR MEER INFORMATIE

ds. Annelieke Warnar

email: dswarnarvandenbergh@outlook.com

tel.nr.: 06-40503430



MOETSJE & FERBINE

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND

Elkaar weer even ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee, even in gesprek over hoe het gaat of wat u bezig houdt? En dat natuurlijk onder de liefdevolle aandacht van twee fantastische gastvrouwen. Komt u ook? Voor wie vervoer lastig is: neem even contact op met Riekje Terpstra, zij wil u met liefde ophalen.

DATUM EN TIJD

Elke eerste vrijdag van de maand van
9.30-11.30 uur.

LOCATIE

Consistorie Haghakerk

VOOR MEER INFORMATIE

Gatske Boersma of Riekje Terpstra:
email: boerbon@ziggo.nl
tel.nr.: 0515-443465



30+-GROEP

GESPREGSGROEP

De naam zegt het al: we zijn rond de 30/40 jaar en we komen zo'n 6x per jaar (+ een gezellige afsluiting/start van het seizoen) voor een goed gesprek.

Dit jaar nemen we als uitgangspunt de liedjes van Stef Bos over twaalf Bijbelse personen van zijn CD 'In een ander licht'. Een ieder is van harte welkom om aan te sluiten.

DATA EN TIJD

3/10, 7/11, 16/1, 27/2, 10/4, 15/5
om 20.00 uur

LOCATIE

Eerste keer (3/10) aan De Skatting 2

VOOR MEER INFORMATIE

ds. Annelieke Warnar
email: dswarnarvandenbergh@outlook.com
tel.nr.: 06-40503430



bos

der licht
tekst en muziek